

HOE IS 'T DAAR?



25°C

Op Bali voelt Renée uit Goedereede zich Alice in Wonderland.

Renée (52) uit Goedereede: „Mijn man, zoons en ik hebben een cultuurschok. Alles is anders. Zelfs de zon; die draait over het noorden. Dat geeft zo'n vreemd gevoel. Vanochtend vertrokken we in een vlerkprauw, een Baliënes bootje, om dolfinen te zien. Een bi-

zarre ervaring. Op een gegeven moment voer er een armada van wel 150 bootjes. We zagen vier keer een paar dolfinen, die natuurlijk vluchtten. Dit is eigenlijk niet de manier waarop wij met de natuur willen omgaan. Maar verder is het een prachtig eiland.”



DE REDACTIE LEEST

Chef Marleen Luijt tipt drie leuke carrièreboeken waar je écht iets aan hebt. Omdat de zomervakantie ook de tijd is om je te bezinnen.

**Lean In – Sheryl Sandberg**

Ze bestaan, boeken die lekker weg-lezen en nieuwe inzichten geven. Facebookbaas Sandberg heeft al duizenden mensen aangenomen als een vrouw haar belt: 'Iedereen vertelt u vast waar ze goed in zijn. Ik wil ú vragen: wat is uw grootste probleem en hoe kan ik dat oplossen?' Bam. Dat is nog eens solliciteren.

**Een werkweek van 4 uur – Timothy Ferriss**

Ooit iemand ontmoet die leeft volgens een loopbaanboek? Ik wel. Diegene las op haar 15de Ferriss' boek en besefte: van 9 tot 5 naar kantoor hoeft niet. Vaste contracten

weigert ze. Als ze een nieuw talent in zichzelf ontdekt – coachen, onderhandelen – begint ze en ziet wel waar het schip strandt. En dat strandt best aardig.

**Zelfstandige mét plezier – Alexandra Smith**

Tip van eigen bodem. Dit is een heerlijk praktisch boek van een ondernemer die het allemaal verkeerd deed, bijna failliet ging en nu weet wat belangrijk is. 'Dat je doet wat je leuk

vindt, is helemaal geen doel: het is een voorwaarde.' Doelen stellen begint daarna pas. Voor de starters onder ons.

Zomer volgens Nozzman



VANDAAG...



...precies 235 jaar geleden trouwt **Wolfgang Amadeus Mozart** zijn Constanze.



... in 1986 overlijdt de **Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis** op 41-jarige leeftijd.



... valt **Het Duitse leger** in 1914 België binnen. Een dag eerder heeft Brussel geweigerd het Duitse rijk vrije doorgang te verlenen.

TAKKENWIJVEN

Dode egels op het wegdek

Gerda Bosman (l.) en Corlijn de Groot, auteurs van De tuin als lusthof & slagveld, schrijven elkaar dagelijks over hun belevenissen in de eigen tuin.



Hoi Corlijn,

Egels zijn superschattig. Het doet dan ook pijn aan mijn hart om ze dood op het asfalt te zien liggen. Een jaar of vijf geleden zag ik een enorm exemplaar op de Haagweg in Leiden. Het was een ongeschonden, dood mannetje. Ik laadde hem in mijn kofferbak. Bij museum Naturalis wilden ze 'm wel. Het

was een gaaf exemplaar van een beschermd inheems zoogdier. Hij belandde in een vriezer. Op vakantie in Frankrijk lagen ook een paar van deze verkeersslachtoffers op straat. Dat is natuurlijk niet fijn, maar ik dacht, wat cynisch: hoe meer dode egels op het wegdek, hoe meer in de natuur. De Wageningen Universiteit deed onderzoek naar insecten die het loodje

Wad retro!

Vakantiehuisjes Schrootjesplafonds, groene wastafels en rotanstoelen: de Waddeneilanden zijn een paradijs voor liefhebbers van vakantiehuisjes waarin de tijd heeft stilgestaan. Wij tippen drie fraaie exemplaren.

Babette Rijkhoff

Toen ik 2 jaar was, verhuisden mijn ouders van Amsterdam naar Terschelling. Daar runden ze een pension. Een Pippi Langkoushuis, begroeid met klimop. Mijn kamertje bevond zich tussen de kamers van de gasten. Met vriendjes speelde ik verstopper-tje in het enorme pand dat leek op een doolhof. Ik had een walk-

man gekregen, omdat ik de gasten anders gek maakte met mijn muziek. Terwijl mijn moeder de kamers schoonmaakte, speelde ik op de gang met Lego. En terwijl zij cranberrytaarten bakte, zat ik met mijn tekenboek bij haar in de keuken.

Wifi

Mijn vader verhuurt het huis nog steeds, maar dan als appartement voor groepen. Verwacht geen hightech in dit huis (be-

halve wifi. Het eerste wat de meeste gasten direct bij aankomst willen weten is de wificode). Het pension heeft een kleine make-over gehad, maar het groene bad zit er nog steeds in. De schrootjes op de muren ook, al zijn ze inmiddels bordaurood geveerd.

Vakantie in een tijdscapsule: het kan zo lekker zijn. Ik zocht en vond op de Waddeneilanden drie huisjes waarin de tijd heeft stilgestaan.

SCHIERMONNIKOOG

'Een wasmachine is er wel, het moet aangenaam blijven'

■ **Huisje:** Eilanderhuisje Langestreek 28a
 ■ **Bouwjaar:** 1759 en gerestaureerd in 1980
 ■ **Waar:** Schiermonnikoog, 18 minuten lopen vanaf het strand
 ■ **Info en prijzen:** op-schiermonnikoog.nl/-/Vakantiehuis.Eilanderhuisje.Langestreek.28a

Voor het eilandhuisje staan klaprozen in bloei. Veel toeristen blijven staan om een foto te maken. „Dit is een sprookjesachtige plek”, vertelt eigenaar Marijke Hoekstra.



„Het was een boerderij. Mensen sliepen hier in het hooi tijdens de flowerpower-tijd.” In de jaren 80 is het gerenoveerd. Maar er zijn nog een hoop authentieke elementen. Veel hout, geen beton, geen gips en geen behang. „Ik wilde de oude sfeer behouden. Net als de deuren: die zijn meer dan

honderd jaar geleden met de hand door een timmerman gemaakt. Ook de bruine plavuizenvloer is behouden gebleven en de keuken heeft een granieten aanrecht-



▲ De potkachel.

blad.” Trots vertelt Hoekstra dat het huisje geen afwasmachine heeft. „Hier doe ik de afwas in een teiltje. Zoals vroeger: wij zongen altijd tijdens het afwassen.” Er is wel een wasmachine. „Je moet het wel een beetje aangenaam voor de men-

sen maken.” Van eind april tot eind oktober verhuurt Hoekstra haar eigen huis. Zelf betreft ze in deze periode het achterhuis. „Ik heb het geld nodig, maar het is ook een cadeautje om te zien hoe de badgasten genieten van mijn woning. Niemand heeft ooit gezegd dat ze de tv missen. En mochten ze het koud krijgen, dan kunnen ze de Gelderse potkachel aandoen.” Ook het gras voor het huis maait Hoekstra met de hand. „Je hoort dat de kinderen aan hun ouders vragen: wat doet ze, mama? Ja, hier is de oude tijd bewaard gebleven.”